



tevens, of zij wel lust hadden, om bij haren eom te wonen? Hiermede waren zij won erwel in haren schik. Nu schreef de moeder oogenblikkelijk eenen brief en zond denzelfden met de eerste gelegenheid aan hare broeder, waarin zij hem berichtte, at zij zijn verzoek volkomen inwilligde. Bij de ontvangst dezes besloot de koopman, om zijne pleegdochter zelf te halen. Zoodra hij in de stad kwam, waar zijne zuster woonde, spoedde hij zich vol vreugde naar hare woning, daar hij zijne beminde zuster in verscheidene jaren niet gezien had. Zij ontving hem met zeer veel zusterliefde en bragt hem oogenblikkelijk in de kamer, waar zich hare beide dochters bevonden. Bij de intrede in de zelve zag hij de oudste der beide zusters aan eene kleine tafel zitten, waarop verscheidene dingen door elkander lagen; hij ging naar haar toe, en wilde haar regt vaderlijk aan zijne borst drukken; doch eensklaps trad hij weder terug: want zulk een kind had hij geheel niet verwacht. De haren hingen haar om het hoofd, het gezicht was misschien in geene twee dagen gewasschen; aan de vingers had zij zeer lange nagels, en haar geheele opschik was onordelijk en morsig. Nu ging de koopman van haar af; doch weldra ontdekte hij ook het andere meisje. Deze stond voor den spiegel, en toen zij iemand ontdekte, keerde zij zich om en maakte een zeer diep compliment. De oom beschouwde haar, nauwkeurig en vond haar zindelijk en netjes gekleed; doch aan haren opschik vond hij zeer veel, dat gemakkelijk konde ontbeerd worden. Ook had zij hare haren, en ze s de kleederen zoodanig met welriekende dingen bestrooid en begoten, dat het voor den oom onaangenaam was, langer in hare nabijheid te vertoeven; hij keerde derhalve naar zijne zuster terug. Deze prees wel zeer de vlijt van de oudste en de zindelijkheid en welgemaaktheid van de jongste dochter; evenwel kon toch haar broeder in geenen deele besluiten, een van deze beide meisjes mede te nemen.

Treurig keerde hij nu weder naar zijne woonplaats terug. Hij ging zeer langzaam en kommervol voorbij een veld met bloemen, waarop eenige boeren kinderen speelden. Op eens hoorde hij iemand achter zich, en ziet, het was een klein meisje; zij vatte hem minzaam bij de hand, en zeide zeer bescheiden: gij ziet zoo treurig. Mijnheer! indien gij verdwaald zijt, dan wil ik u van herten gaarne te regt wijzen, of zoo verre met u gaan, dat gij den rechten weg niet inissen kunt. Verliedg over de dienstvaardigheid van dit meisje, zag hij lietzelve zeer nauwkeurig aan; hare oogen glinsterden van vreugde; hare kleederen zaten ordelijk en waren daarbij zeer zindelijk.

Lief kind! vroeg de koopman: wie zijt gij? en wie zijn uwe ouders? Ach! zeide zij: mijne ouders zijn reeds lang dood geweest, en ik ben nu bij mijne oude moei; zij is wel arm, maar zij zegt altijd: liever wil ik droog brood eten, dan een verstoeten. Bringend verzoekt zij den koopman, om met haar naar hare moei te gaan. Deze deed dit des te eerder, dewijl hij aan dit meisje zulk een buitengewoon welgevallen had, en lietzelve gaarne wilde medenemen. Indien de oude moei zulks wilde toestaan. En ziet dit gelukte; de oude moei gaf hierna hare volkomen toestemming; vermits zij geloofde, dat Rosijte (zoohette het meisje) daardoor gelukkig zou worden. Aan bij haar. Rosijte wilde stehmet gaarne van hare oude moei scheiden; doch daar de oude moei zulke sterk zandied, zoo wildge zij het dan ook windelijk an: want zij achtte er bij, dan kan ik ook veel meer toeren. Zij bedankte nu hare weldoener zeer hertelijk voor al de weldaden, welke zij eenen oogenblik van haar genoten had, beloofde haar zeer dikwijls te zullen bezoeken, en ging voorts met haren nieuwen weldoener op reis. Werkelijk leerde zij nu ook veel meer, dan voorheen: want de ingesneeden boden zich ook in een

veel ruimer mate daartoe aan. Voorts gaf zij op alles zeer nauwkeurig acht, en was zoo volgaam in het goede, dat zij in korten tijd een zeer braaf en verstandig meisje werd en haren goeden pleegvader veel vreugde verschafte.

## MAARTEN, of het kwalijk besteden van tijd en geld.

Maarten verstonde zijn handwerk zeer goed, ofschoon hij nog maar leerjongen was. Zijn eenige wensch was, baas te worden; maar het ontbrak hem aan eene zekere somme gelds, die hij, om dit te worden, hebben moest.

Een koopman, aan wien zijne bakwaardheid bekend was, toonde zich bereidvaardig, om hem, voor den tijd van drie jaren, honderd gulden voor te schieten, opdat hij het gilde zou kunnen betalen, en zich datgene aanschaffen, wat hij tot de inrigting zijner werkplaats noodig had.

Men zal zich Maartens blijdschap zeer gemakkelijk kunnen voorstellen. Hij zag reeds in zijne verbeelding zienen wel voorzienen winkel. Hij kon de menigte nieuwe kanten, die zich bejiveren zouden, om hem te doen te geven, en al het geld, dat hij in een jaar met zijnen arbeid verdienen zoude, naauwelijks tellen.

In de dwaze vrolijke verrukking, waarin hij bij deze verbeelding geraakte, zag hij eene herberg. „Kom aan!” zeide hij, terwijl hij er binnen trad, ik wil mij vooreerst met dit geld toch eenig vermaak verschaffen.”

Hij bedacht zich eenige oogenblikken, alvorens hij drank eischt. Zijn geweten riep hem met eene luide stem toe, dat de tijd om zijn vermaak te nemen, nog niet gekomen was, en dat hij het allereerst op middelen moest denken, om het geld, hetwelk men hem geleend had, op den bepaalden tijd terug te geven: het ware nu, dus verre, zeide hij tot zich zelve, niet braaf gehandeld, zonder de hoogste noodzakelijkheid eenen stuiver daarvan te verteren. Hij liep naar de huisdeur toe, en wilde aan deze, opweilende edele neigingen gehoor geven; doch hij ging weder terug en zeide: „Zoo ik heden nu eens tien stuivers verteer, en mij wegens het geluk, dat op mij wacht, een vermakelijk uurtje verschaf, houd ik evenwel nog negen en negentig en eenen halven gulden over. At is meer, dan ik tot betaling van het gilde, en voor mijnen winkel noodig heb; en ik kan deze kleine vertering, op eenen dag, door mijnen arbeid weder goed maken.”

Dus zocht hij, terwijl hij het glas reeds in de hand had, de stem van zijn geweten te smoren. Maar ach! de arme man! het was de eerste stap, dien hij op den weg tot zijn bedert deed.

Den volgenden dag kwam hem het aangename beeld des vernutts, hetwelk hij den vorigen dag in de herberg genoten had, weder in zijne gedachte; en hij bekreunde zich even weinig aan zijn geweten, toen hij nog tien stuivers op dezelfde wijze verteerde.

Gedurende de volgende dagen had de drinklust zoodanig de overhand bij hem genomen, dat hij, zonder gewetensangst, veel meer stuivers achter elkander nam; en dezelve, even gelijk hij de eerste gedaan had, verzweigde. Want hij zeide bij elke vertering: „het zijn slechts tien stuivers.”

Dit waren zijne onbedachtzame woorden, wanneer hij de stem der rede verstikte, die zich van tijd tot tijd liet hooren. Hij bedacht niet, dat zijn geluk op de volle honderd gulden berustte, en dat de nuttige beziemming der geheele som van het verstandige besteden van het kleinste gedeelte afhing.

Gij ziet zeker, mijne Vrienden! hoe hij ongemerkt tragsgewijze tot een liederlijk leven verviel. Hij had niet den minsten lust meer tot den arbeid, dewijl hij zich eenig ontfleem met zijnen werkelijken rijkdom be-

zig hield, die hem onuitputbaar toescheen. En evenwel duurde het niet zeer lang, of hij werd gewaar, dat dezelve van dag tot dag verminderde. Hij zag met verbazing, dat hij zijn oogmerk thans niet meer bereiken kon, dewijl het hem in het geheel niet waarschijnlijk voorkwam, dat zijn weldoener hem nog andermaal honderd gulden zou voorschieten, en dat dezelve gezien had, dat hij de eerste zoo liederlijk had doorgebracht.

Schande en wroegingen van zijn geweten pijnigden hem, en hoe meer hij dezelve doorksterken drank, hoe te stiller, des te meer waderde het uur van zijn verderf. Eindeindelijk kwam het treurig oogenblik, dat hij, van den arbeid geheel afkeerig, zich zelve tot afschrijven en bij het vooruitzicht der verschrikkelijke toekomst, die zich hem voor oogen stelde, het leven hem onverdragelijk werd.

Hij ontweek uit zijn vaderland, werd door de surien der wanhoop vervolgd, en ging onder eene bemde roovers, met welke hij allerlei schandelijke boosheden pleegde. Doch de wraak Gods liet deze niet lang ongestraft op een schandelijke dood werd het einde van zijn ondegend leven.

Ach! had de rampzalige de eerste maal aan de stem zijner rede en aan de verwijtingen van zijn geweten gehoor gegeven, dan zou hij in zijnen stand stil en gerust hebben kunnen leven, en gelukkig zoowel, als geacht, eenen gerusten boderdom bereiken! — *Huude n, de zonde is eene slang!*

## Voorbeeld van Onbaatzuchtigheid.

Te Berlijn stierf een rechtschapen koopman, Krüger genaamd, en liet aan zijne weduwe met vier kinderen weinig meer, dan zijnen goeden naam, en.

Ter betaling zijner schulden moest zijn huis openlijk verkocht worden.

De in die stad wonende slinger Dijkman was op allerlei middelen bedacht, hoe hij zou kunnen voorkomen, dat de overgebleven van zijnen vriend uit het huis verdreven werden, en zijne oven goedaartige als medelijdende echtgenoot raadde hem, het huis te koop, dewijl hij aladan in zijne hand had, de weduwe te helpen.

Hij kocht het dus voor 4225 daalders, en zeide hierop aan de weduwe, dat de laap prijs, voor welken hij het huis gekocht had, haar tot voordeel zou verstrekken; zij moest slechts naar eenen koper omzien, die meer dan de som betaalde, welke hij voor het huis gegeven had; het overschot zou haar eigendom wezen.

Er deed zich een koper op, die er 6000 daalders voor gaf.

Van deze som nam Dijkman zijne 4225 daalders, en de overige 2275 daalders liet hij der weduwe ten eigenlum.

Hoe weinig ander zou deze som als een regmatige winst behouden hebben!

De hand van den edelmoedigen Dijkman viel allen, die daarvoor hoorden, en de edelmoedige Hertog Frederik van Brandenburg Oels, welke toen te Berlijn woonde, schepte er inzonderheid eene ongemeen gunstige

Hij liet de geschiedenis van deze handelwijze, ten voordeele der armen, drukken en met Dijkmans beeltenis versieren.

Een exmptaar liet hij in blaas en in binden, en schreef daarin met eigene hand de volgende woorden:

„Mijn lieve baas Dijkman! Neem dit kleine geschenk, op uwen geboortedag, als een teken mijner vriendschap aan, hoewel het voornamelijk uwe kinderkinderen ter herinnering van uwe weldadige handelwijze. Neem het tot uw aandenken, daar ik uw goede vriend ben.

FREDRIK AUGUST, hertog  
van Brandenburg Oels